

## Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

Η μουσική για τον περισσότερο κόσμο είναι μια μορφή ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Για εμάς είναι τρόπος έκφρασης, είναι παιχνίδι, μάθηση και απόλαυση. Έχουμε την ευκαιρία να μαθαίνουμε όποιο μουσικό όργανο επιθυμούμε με την βοήθεια του δάσκαλου μουσικής, τον Τάσο Γιαννίκο ο οποίος μας δίνει τις γνώσεις που έχει πάνω στο αντικείμενο. Από την πλευρά μας εμείς παίρνουμε αυτό που μας δίνει και το κάνουμε πράξη στους δικούς μας ρυθμούς . Την ώρα του μαθήματος ο ενθουσιασμός μας για την μελωδία μας οδηγεί στο να κάνουμε μικρά ερασιτεχνικά ντουέτα δοκιμάζοντας την χημεία μας και δημιουργώντας κάτι τόσο διασκεδαστικό. Όλο αυτό το παιχνίδι μελωδιών, οργάνων και φωνών μας έδωσε την ιδέα να φτιάξουμε την μπάντα μας η οποία συγκροτείται από μέλη με τη μεγαλύτερη πρόοδο στο είδος του καθενός και πλέων εκπροσωπεί κανονικά το πρόγραμμα της Στροφής σε όποια εκδήλωση χρειαστεί να το προβάλουμε. Λίγα λόγια από τα παιδιά :

Παύλος : Για εμένα η ώρα της μουσικής είναι μια ευχάριστη στιγμή επειδή μαθαίνω καινούργια πράγματα και γεμίζω ικανοποίηση παίζοντας. Ακόμη μου αρέσει όταν βάζω το κομμάτι μου στα τραγούδια και δημιουργώ.

Γιάννης : Από τις καλύτερες ώρες της εβδομάδας. Παθιάζομαι θετικά και νιώθω μεγάλη ικανοποίηση όταν δημιουργώ.

Μαριλένα: Είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Χαίρομαι και νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε αυτή την κοινότητα και που μου παρέχει αυτά τα προνόμια. Μου αρέσει που συνεργαζόμαστε με τα παιδιά και παίζουμε όλοι μαζί.

Πάρης : Με παθιάζει, με γεμίζει ενέργεια και αυτοσχεδιάζω. Μου αρέσει που έχω ένα δυναμικό μουσικό όργανο και παίζω με αυτό.

Θανάσης : Την ώρα της μουσικής μαθαίνω καινούργια πράγματα, περνάω ευχάριστα τον χρόνο μου με άλλους ανθρώπους και παράλληλα εξελίσσομαι στο πιάνο που ποτέ δεν το περίμενα.

